

Datum: 28 juni 2020

NIEUWSBRIEF Q2-20

Vrienden van Stichting Beter Malawi,

Dit is helaas ineens een hele andere nieuwsbrief dan dat jullie van ons gewend zijn....

Op woensdagavond 2 juni j.l. hoorden we dat 'onze' Lewis was opgenomen in het ziekenhuis en in de vroege ochtend van 3 juni kwam onverwachts het bericht dat Lewis plotseling was overleden. We waren er allemaal stil van en vol geloof.

Het voelt niet goed om gewoon de draad weer op te pakken met een reguliere nieuwsbrief. Daarom deze bijzondere versie waarin wij onze herinnering aan Lewis met jullie willen delen. Hiermee komt de nieuwsbrief Q2, die normaal in juli zou verschijnen, te vervallen.

Marleen over Lewis



Toen ik afgelopen oktober naar Malawi ging leerde ik Lewis Gama kennen. Hij was mijn projectbegeleider. Het project Mawa waar ik vrijwilligers werk ging doen had hij opgezet. Ik had direct zoveel bewondering voor hem dat hij vrijwillig dit project heeft opgezet om de zwakkeren in zijn community te helpen. Echt heel veel respect. Lewis is een ontzettend vrolijke, vriendelijke, ondernemende, lieve, grappige en betrouwbare man. Hij heeft zoveel mooie dingen gedaan en kunnen realiseren voor de community. Daar zijn zij hem eeuwig dankbaar voor. Mijn tijd met Lewis was kort maar krachtig. Ik was daar 6 weken maar ik heb Lewis goed leren kennen en wij hebben een leuke tijd gehad. Hij nam mij meer naar zijn kerk, een voetbalwedstrijd, liet de community zien met zijn motor en heeft mij zelfs leren motor rijden.

Lewis is een groot gemis voor de community, de stichting en iedereen die hem mocht leren kennen.

Manon over Lewis

Niet lang nadat ik in 2014 voet op Malawiaanse bodem zette, heette Lewis me 'Most, most welcome'. Hij was erg betrokken bij de Mawa Community en wist goed dat ze zuinig moesten zijn op vrijwilligers die Mawa kwamen bezoeken. Hij was een echte gentleman en deed, samen met de Mawa Community, alles wat in zijn macht lag om de vrijwilligers een mooie tijd te bezorgen. Hij kon serieus zijn, maar was ook altijd in voor een geintje. Een aantal gesprekken die ik met hem heb gevoerd liggen nog vers in mijn geheugen en hebben me mede gemaakt tot wie ik nu ben.

Lewis, bedankt voor wie je was. Ik voelde me 'Most, most welcome'.



Datum: 28 juni 2020

NIEUWSBRIEF Q2-20

Dick over Lewis

Tja, als je dan zo plotseling geconfronteerd wordt met z'n overlijden op 3 juni en pas kort ervoor hoorde dat hij ziek was (maar geen reden tot echte zorg), dan komt dat wel binnen. En ook allerlei vragen die moeilijk of niet beantwoord worden. Wij (Nederlanders) willen natuurlijk ook precies weten waaraan hij overleden is enz. in Malawi willen ze dat ook wel, maar als artsen niets melden, dat wordt het geaccepteerd en moeten ze verder met hun rouwproces. Hij is christen, maar een begrafenis is toch al de andere dag. Uit ervaring weet ik inmiddels wel dat het overlijden veel doet met zo'n community, maar het leven ook snel weer verder moet. Ze accepteren dat het zo is!



Maar met Lewis is het voor mij toch effen anders. Ik ken hem al sinds oktober'11. Hij was netjes in een colbertje en dat veranderde eigenlijk nooit meer. Altijd een gentleman. Voor de community was hij het gezicht van de Community Based Organization (CBO) Mawa. In die rol heeft hij sinds begin 2002 wel heel veel betekend voor z'n omgeving. Door zijn inzet kwamen er vrijwilligers (en ik dus ook) en hebben we de kans gekregen mee te kijken in hun samenleving. Hij zette zich volledig voor Mawa in en organiseerde van alles. En dan te bedenken dat hij daar nooit echt een opleiding voor had gekregen. Ik ben er meerdere jaren achter elkaar geweest voor onze projecten en pas dan snap je van lieverlee hoe knap het was wat hij allemaal deed. Ook communiceren mbv whatsapp Lewis leerde het snel. De laatste keer wist hij ook het monthly report (gemaakt op z'n laptop) als bestand via whatsapp te versturen en niet meer door het eerst te gaan kopiëren en er dan foto's van maken.

Ik heb in de afgelopen jaren heel wat kilometers door de velden gelopen met Lewis en we hebben heel wat afgepraat over van alles. En het mooie was dan eigenlijk wel dat zij daar tevreden zijn met wat ze hebben. En dat is toch wel in tegenstelling tot ons. We blijven op zoek naar verbetering enz.

Ik heb er zelf veel geleerd en heb daarbij veel aan Lewis te danken. Hij zal altijd in m'n gedachten blijven.

Erik over Lewis

'Erik my dad is died' waren de 5 woorden die ik op 3 juni 's-morgens als eerste op mijn telefoon las. Ze waren van Noël; de zoon van Lewis Gama. Ik was sprakeloos. Hij had me net de avond van te voren bericht dat zijn vader ziek was en in het ziekenhuis lag en hij zou me op de hoogte houden als de dokter iets meer kon zeggen. En nu was hij er niet meer.....

In 2012 heb ik hem voor het eerst ontmoet. Hij was een regelaar. Aanvankelijk regelde hij elke dag een programma voor ons. Zo konden wij de ene dag meedoen met de 'youth group'. Zeepjes brengen bij de ouderen en zieken, hun erf schoonvegen of hun was doen. En de andere dag konden we meehelpen op het land met de 'support group'. Dit waren dames met HIV. Daarna wilden wij ons eigen programma en regelde hij dat we een huis voor weeskinderen konden bouwen of seksuele voorlichting konden geven op de basisschool.



Toen ik weer terugkwam in Nederland trof ik Dick en zijn we met de stichting begonnen. Lewis was onze contactpersoon en hij regelde in de jaren daarna dat we een geitenfokprogramma konden opstarten en een moestuin. Later zelfs dat we klaslokalen en een kerk konden bouwen. En natuurlijk dat we de boeren een nieuwe methode konden leren om mais te verbouwen en hun initiatieven ondersteunen met leningen voor zaden en kunstmest.

Datum: 28 juni 2020

NIEUWSBRIEF Q2-20

Lewis regelde alles voor ons op afstand. Natuurlijk mopperden we ook wel eens op hem. Hij begreep onze communicatie per mail niet altijd, beantwoorde onze vragen niet, dacht soms eerst aan zichzelf. Maar uiteindelijk zette hij zich elke dag opnieuw weer in voor de mensen in 'zijn' community.

De regelaar is uitgerogeld. Dat is een groot verlies voor de stichting maar een nog veel groter verlies voor de mensen in Malawi. Daarnaast zal ik hem ook persoonlijk heel erg missen. In de afgelopen 8 jaar hebben we elkaar fysiek niet vaak gezien maar we vochten dagelijks voor hetzelfde doel en dat schepte toch een warme band.

Lewis; namens ons allemaal heel erg bedankt voor wie je was en wat je deed !!



**In Memoriam Lewis Gama (54 jaar)
Een mooi mens heeft ons verlaten**

Het Beter Malawi Team
Erik, Dick, Marleen en Manon